



Beleidsplan

2024-2027

Kerk Emst
Hervormde gemeente

Wie wij (willen) zijn

Dit beleidsplan wil aan het handelen van de gemeente richting geven door verlangens uit te spreken en vast te leggen. In deze verlangens weten wij ons afhankelijk van het werk van de Heilige Geest, want het is de Heere Die Zijn kerk bouwt. We hebben het vaak over onze gemeente, maar we beseffen en belijden met de Bijbel: de gemeente is *“het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid.”* (1 Timotheüs 3:15) Dit besef tekent ons kijken naar de gemeente en ons verlangen voor de gemeente van God. In dit inleidende hoofdstuk schetsen we in het kort wie we als gemeente zijn, waar we staan in wereld en kerk en hoe dit beleidsplan tot stand is gekomen.

1. Missie van onze gemeente

De Hervormde gemeente te Emst wil in al haar beleidspunten en activiteiten een Christus belijdende geloofsgemeenschap zijn die - in verbondenheid met de algemene christelijke Kerk en met de gereformeerde traditie in het bijzonder - de Bijbel tot bron en norm heeft; gericht is op de ontmoeting met Jezus Christus, de ontmoeting met elkaar en de ontmoeting met het dorp. Wij weten ons door de Heilige Geest geroepen om te groeien in Christus, Hem te volgen, Gods liefde bekend te maken en Zijn wereld te dienen.

2. Hoe ziet de hervormde gemeente te Emst eruit?

In het dorp Emst wonen ruim 3000 inwoners. De meeste gemeenteleden zijn woonachtig in Emst; een deel van de leden woont in omliggende dorpen. December 2023 stonden in onze gemeente 766 leden ingeschreven: 404 als dooplid, 362 als belijdend lid. Daarnaast zijn er 82 mensen ingeschreven die op een andere wijze met ons verbonden zijn. Elke zondag komen er ongeveer 400 mensen naar de kerk en daarnaast is er nog een groep met de kerkdiensten verbonden via internet of kerkradio. Alle leeftijdscategorieën zijn in de gemeente vertegenwoordigd, wat opvalt is de grote groep (jonge) gezinnen.

Als gemeente maken wij deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en staan wij in haar op de wijze zoals verwoord in het covenant van Alblasterdam.



We staan van harte in de gereformeerde traditie en weten ons verwant met de Gereformeerde Bond.

3. Onze verlangens voor 2024-2027

Wat zijn uw en jouw verlangens voor de gemeente op 7 specifieke thema's? Met deze vraag zijn we de gemeente ingegaan in de vorm van gespreksavonden, vragenlijsten en met een brainstorm in de kerkenraad.

De talloze verlangens hebben we als kerkenraad zorgvuldig gewogen en, waar mogelijk, vervolgens per hoofdstuk ondergebracht in 3 kernpunten.

In 2024-2027 willen we ons per thema focussen op 3 thema's. Dit geeft rust en duidelijkheid en tegelijkertijd ambitie weer. Om de gemeente van God te bouwen en te leiden. Om te groeien naar wie wij als gemeente willen zijn.

We zijn blij en dankbaar dat we als gemeente door op deze manier met elkaar in gesprek te zijn gegaan veel verlangens hebben gedeeld en aangewakkerd.

Verlangens kunnen op verschillende manieren vorm krijgen qua uitvoering. De concrete voorbeelden die

genoemd worden, moeten dus ook als voorbeelden en gedachterichtingen gelezen worden en niet als genomen besluiten. We spreken het verlangen uit en zoeken naar een goede wijze om dat verlangen concreet vorm te geven. We hopen dat door dit beleidsplan de hele gemeente wordt geënthousiasmeerd om samen te werken aan het uitkomen van de verlangens en zo aan de opbouw van de gemeente van God.

De hoofdstukken met daarbij de drie bijbehorende focuspunten:

Eredienst

1. Gods Woord
2. Besef van liturgie
3. Plek voor iedereen

Pastoraat

1. Elkaar tot hand en voet zijn
2. Aanwezigheid in het (dagelijks) leven
3. Aandacht voor delen van de gemeente en de hele gemeente

Diaconaat

1. Een diaconale gemeente
2. Nieuwe manieren van werven en diaconaat
3. Doorgaan met het vele goede

Jeugdwerk

1. Gebed en Bijbellezen
2. Investeren in aandacht, tijd en middelen
3. Jeugdwerk in gemeente, gezin, omgeving en samenleving

Missionair werk & Toerusting

1. Missionair - Buiten de gemeente
2. Toerusten van de gemeente
3. Bouwen aan één gemeente

Kerkrentmeesterschap

1. Financieel
2. Techniek
3. Ruimte

Communicatie & PR

1. Persoonlijke contact
2. Diverse kanalen
3. Uitleggen van en meenemen in beleid

Eredienst

De eredienst is het kloppend hart van de gemeente. De Heere God roept ons op de eerste dag van de week uit de drukke wereld samen en Hij spreekt tot ons. We mogen ons optrekken aan Zijn beloften en ons laten vullen met Zijn boodschap. We worden door de Drie-enige God bij elkaar geroepen, en zo ontvangen we van Jezus voedsel voor onze ziel, spreekt God Zijn Woord en verwachten wij het krachtige werk van de Heilige Geest waardoor Hij dode zondaren tot leven wekt. Door dit werk van de Drie-enige God kunnen we uitgerust en toegerust weer staan in de dienst van onze Heere en Heiland.

Gods Woord

Het centrale moment van de gereformeerde liturgie is en blijft de lezing van Gods Woord. Daar horen we onze Heere spreken en ontmoeten we Hem in Zijn heiligheid en heerlijkheid, in Zijn liefde en barmhartigheid.

We verlangen daarom dat de hele Bijbel centraal blijft staan in de erediensten en de boodschap van de gekruisigde Christus daaruit verkondigd wordt. In de eredienst verlangen we niet slechts een mooi geestelijk verhaal, maar verkondiging van dat wat de Heilige Geest door dit Bijbelgedeelte te zeggen heeft. De prediking moet daarom de Bijbel uitleggen in duidelijke taal, met diepe gedachten en praktische toepassingen, omdat dat ook de wijze is waarop God Zelf spreekt in Zijn Woord. Bij het uitnodigen van gastpredikanten wordt hier rekening mee gehouden.

Besef van liturgie

Ons hart en leven past door de zondeval niet zomaar bij God. Zelfs na ontvangen genade blijft er de strijd tegen ons oude vlees, ook in de eredienst.

De liturgie is bedoeld om ons te helpen ons hart op de toonhoogte van Gods spreken te brengen. Door het besef van onze schuld en Zijn zondeloosheid, door het besef van onze onheiligheid en Zijn heiligheid, door het besef van onze liefdeloosheid en Zijn volmaakte liefde. En op die toonhoogte willen we Hem antwoorden in bidden, geven en zingen.

We vinden het daarom belangrijk dat we als gemeente de liturgie meer gaan begrijpen door uitleg op verschil-

lende momenten en manieren. Zodat de liturgie aan haar doel kan beantwoorden. Daarbij wil de kerkenraad zich bezinnen op variatie in woordgebruik en participatie van de gemeente. Zodat de liturgie ons helpt en bewaart bij het eren van God en het vol eerbied en liefde naderen tot Hem.

Als gemeente zijn we in dit kader ook een traject gestart om ons te bezinnen op het zingen in de eredienst, waarbij het begrijpen van wat er gezongen wordt een belangrijk punt is.

Plek voor iedereen

Keer op keer spreekt God tot heel het volk "Ik ben de HEERE uw God" (Exodus 20:2).

Dit spreekt Hij tot jong en oud, tot rijk en arm, tot inwoner en vreemdeling. Zijn spreken is een heilzaam spreken voor iedereen.

Daarom moet dit ook in de eredienst het geval zijn, in het spreken tot de hele gemeente is er aandacht voor diverse groepen binnen de gemeente, zonder dat de eenheid wordt opgegeven. Er is aandacht voor het wel of (nog) niet geloven en verschillen in de mate van geestelijk leven; voor de bijzondere vragen van groepen in de gemeente; voor verschillen in ontwikkeling en levenssituatie van gemeenteleden; en voor actuele en maatschappelijke (levens)vragen.

Omdat Gods spreken heilzaam is voor iedereen verlangen we er naar en sporen we elkaar aan dat iedereen zo veel mogelijk aanwezig is in de erediensten, van jong tot oud, zowel 's morgens, als 's middags of 's avonds. Waar God spreekt, willen we onze plaats niet leeg laten.

Exodus 20:24

Op elke plaats waar Ik Mijn Naam zal laten gedenken, zal Ik naar u toe komen en u zegenen.

Pastoraat

Pastoraat gaat om de herderlijke zorg voor de kudde. Dit beeld wordt in de Bijbel vaak voor het volk Israël en ook voor de christelijke gemeente gebruikt. De Heere Jezus, de Goede Herder, roept anderen tot de taak om namens Hem zorg te dragen voor de kudde, over haar te waken en haar de weg te wijzen. Alle gemeenteleden, en in het bijzonder de predikant en ouderlingen, zijn geroepen tot de taak om te zorgen voor de kudde die Christus kocht met Zijn eigen kostbaar bloed (naar Hand. 20:28). Pastoraat gaat daarom zowel om zorg voor de enkeling als om de zorg voor groepen en voor het geheel van de gemeente.

Elkaar tot hand en voet zijn

Er is veel onderling meeleven in onze gemeente. In feite is dit al basispastoraat. We zijn hier dankbaar voor en willen dit stimuleren. Het is een taak voor ons allemaal om alert te zijn dat niemand buiten de boot valt.

We willen toegroeien naar een cultuur in de gemeente waarbij het gewoon wordt om tijdens een gesprek Gods Woord te openen en/of samen te bidden. Denk hierbij aan bezoeken door gemeenteleden onderling of door de bezoeken van 'Zie Eens Om'; een open spreekuur voor gesprek en gebed, een voorbedeboek in de hal van de Hoeksteen. Het zijn zomaar denkrichtingen om naar deze cultuur toe te groeien.

Het is belangrijk dat de momenten van onderling contact worden gefaciliteerd en mogelijk nog worden uitgebouwd. Denk aan een maaltijd met de hele gemeente, maar eventueel ook ontmoetingen per wijk met bijbelstudie en samen eten of willekeurig bij een gemeentelid koffie drinken.

In al deze voorbeelden komt het ambt van alle gelovigen in verschillende mate tot ontplooiing.

Aanwezigheid in het (dagelijks) leven

We zijn dankbaar voor het functioneren van het huisbezoek en willen dit graag behouden. We verlangen dat er zo concreet mogelijk wordt gesproken over het leven en het geloof, en hoe die hand in hand gaan. Belangrijk is dat kinderen bij het huisbezoek betrokken worden, dit stimuleren we. Het huisbezoek is ook een plaats waar de verbinding met de erediensten en gemeente wordt gemaakt, bijvoorbeeld hoe de prediking

landt en hoe de diensten worden ervaren; hoe de bezochte gemeenteleden hun plek in de gemeente innemen, zich ingeschakeld weten of hoe dat kan groeien. We willen hierbij gaan werken met een-/tweejaarlijkse thema's die tijdens de huisbezoeken aan de orde kunnen komen.



Aandacht voor delen van de gemeente en de hele gemeente

We zoeken naar mogelijkheden om groepen in de gemeente te bedienen met toerusting en bezinning. Voorbeelden zijn thema-avonden of gesprekskringen over rouw en verdriet, gezinsvorming en kinderloosheid, opvoeding, huwelijk, christen zijn op je werk.

We verlangen dat het voeren van geloofsgesprek meer plaatsvindt in de gemeente. Dit kan gestimuleerd worden door preekbesprekingen, gesprek in groepjes tijdens bezinningsuur etc.

De kerkenraad gaat zich nader bezinnen op het inzetten van vrouwen in het pastoraat. Hierbij zou het kunnen gaan om het verbinden van een vrouwelijke pastorant aan een bezoekzuster, of het aanstellen van vertrouwenspersonen buiten de kerkenraad die in sommige pastorale situaties ingeschakeld en/of benaderd kunnen worden.

Het ouderenpastoraat wordt nu deels ingevuld door ds. E. Versluis. Deze invulling zal volgens de kerkelijke regels eindigen op 1-3-2025. De kerkenraad gaat nadenken over de invulling hiervan in de toekomst.

Voor het investeren in jongerenpastoraat, zie het hoofdstuk Jeugd, ook vanuit het kerngebied pastoraat is dit een belangrijk verlangen.

Diaconaat

Diakonia is een van de centrale woorden uit het Nieuwe Testament en betekent het geheel van de dienst der barmhartigheid van de gemeente van Christus. In navolging van Jezus Christus richten christenen zich op God en de naaste. De liefde tot de naaste vloeit voort uit de liefde tot God, vanuit de overtuiging dat elk mens een kostbaar schepsel van God is. De diakenen gaan onze gemeente voor in deze liefde. Daarnaast beheren zij het diaconale vermogen van de gemeente (geld, gronden, gebouwen), werken ze samen met diaconale commissies en dienen ze aan de avondmaalstafel.

Een diaconale gemeente

Als diaconie willen we het diaconale hart van de gemeente voeden en gezond houden. Diaconaat moet leven en bloeien! Zo willen we de gemeente leren om dankbaar te geven, en dus niet gedachteloos.

We willen gemeenteleden stimuleren meer om te zien naar elkaar. Dat we oog krijgen voor diegene die hulp nodig heeft ook in heel praktische zin, in ons eigen dorp en in de omgeving. Predikant, ouderlingen en ook gemeenteleden kunnen een signaalfunctie vervullen voor diaconale nood. De goede samenwerking met Koppel/Swoe en de voedselbank willen we uitbouwen. We blijven de gemeente volop informeren over de sponsorkinderen en het GZB-project waar we langdurig aan verbonden zijn.

Concrete voorlichting bevordert de betrokkenheid van de gemeente.

We zijn verbonden met onze zuster gemeente in Siniob. Naast praktische en financiële ondersteuning willen we ook graag meer geestelijke/inhoudelijke steun bieden, bijvoorbeeld door bijbelse materialen te verstrekken.

Veel gemeenteleden ondersteunen bij het werk van de diaconie, denk onder meer aan 'Zie Eens Om' en diverse commissies. Als diakenen willen we de komende jaren nog meer gemeenteleden inschakelen voor ondersteunende taken. Denk aan administratie, boekhouding, zaken rondom verhuur maar ook een activiteit zoals de inzet van een kerkauto.

In de plaatselijke regeling komt een paragraaf over de besteding van de diaconale gelden.

Nieuwe manieren van werven en diaconaat

Op verschillende terreinen willen we ons als diaconie ontwikkelen. Om het diaconale hart van de gemeente kloppend te houden, willen we projecten en doelen tastbaarder maken voor de gever.

Ook willen we het jeugd diaconaat vorm gaan geven, om de gemeente al op jonge leeftijd te enthousiasmeren voor het omzien naar de ander. Een ronde voorlichting over 'wat doet de diaconie' bij de clubs of catechese kan de betrokkenheid van jongeren vergroten. Deelname van jongeren bij praktische diaconale activiteiten zoals via Handsaam/Present willen we stimuleren. De diaconie ondersteunt graag activiteiten voor jongeren zoals een preekbespreking met broodmaaltijd.

Spreek 19:17

Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden.

Doorgaan met het vele goede

We zijn dankbaar voor een gemeente waarin een groot diaconaal hart klopt. Onder meer de collecteopbrengsten en de pacht van de landerijen zorgen voor veel middelen voor mensen in nood. We streven de komende jaren dan ook naar behoud van alles wat we nu al doen. We zijn dankbaar voor het vele dat er op het gebied van het diaconaat gebeurt: het Ebbenhuis, 'Zie Eens Om', de alleengaandenavonden, de bibliotheek, werkgroepen gericht op zending en Oost-Europa, de kerkradio, contacten met de tehuizen in de omgeving en nog veel meer.

Jeugdwerk

We zijn dankbaar voor de vele kinderen, jongeren en jongvolwassenen in onze gemeente. Zij maken volop deel uit van de gemeente. Veel gemeenteleden zetten zich in als clubleider, catecheet of mentor om onze jongeren te leren wie God voor hen is en wie zij zijn voor God, te leven uit Zijn Woord en hen toe te rusten in deze wereld.

Gebed en Bijbellezen

Voor een levende relatie met God is het lezen van Zijn Woord en het spreken met Hem in gebed cruciaal. Jongeren in onze gemeente geven echter aan moeite te hebben met het zelf bijbellezen en bidden. Ons verlangen is dat mede door het jeugdwerk elk kind kan bidden tot God en regelmatig zelfstandig uit de Bijbel leest. Hiervoor reiken we handvatten aan in en om het jeugdwerk. Denk aan vaste (afgesproken) momenten bij de clubs en catechisatielessen waar jongeren zelf bidden en lezen, bijbelteksten gemeentebreed leren, etc.

Investeren in aandacht, tijd en middelen

Als gemeente willen we van doop tot belijdenis actief betrokken zijn bij de geloofsontwikkeling van de jongeren.

Ons verlangen is om het gehele jeugdwerk (vanaf 0jr) beter op elkaar aan te laten sluiten, zodat we bouwen aan het geloofsleven van jongeren en aan een betere en vertrouwde band met jongeren. Zo zouden we voor kinderen van 6-10jr activiteiten tijdens het winterwerk kunnen organiseren. Ideeën zijn een kinderkoor, een kinderclub of iets dergelijks.

Het jeugdpastoraat krijgt de komende 4 jaren vorm door van enkel crisispastoraat toe te bewegen naar regulier pastoraat op vaste momenten door een jeugdwerker en/of een jeugdouderling. Zo willen we nauwer betrokken zijn bij het (geloofs)leven van onze jongeren en een band met hen opbouwen vanaf 8-10jr. Dit kan zijn in groeps gesprekken of individuele gesprekken. Gezien het groeiend aantal jongeren in

onze gemeente is versterking in het jeugdpastoraat noodzakelijk om deze gesprekken te kunnen voeren en elk individu in het oog te houden buiten de gesprekken. Jongeren geven aan behoefte te hebben aan (meer) ontmoetingen. We willen daarom investeren in (meer) activiteiten, in de ruimtes van de Hoeksteen waar jongeren samenkomen en in het hen thuis laten voelen in de zondagse samenkomsten door hen aan te spreken en aandacht te geven.

Deuteronomium 11:19

En leer ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat; en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten.

Jeugdwerk in gemeente, gezin, omgeving en samenleving

Ons verlangen is dat jongeren actief worden betrokken bij allerlei activiteiten en acties in de **gemeente**. Hun talenten willen we al vroeg inzetten om hun betrokkenheid met de kerk en geloof te vergroten.

Om te bouwen aan het geloofsleven van de jongeren, is het **gezin** een belangrijke basis. We willen ouders enerzijds toerusten en anderzijds meer betrekken bij het jeugdwerk en de catechisatiestof. Ook willen we volwassenen meer in contact brengen met jongeren. Zo leren ouderen/volwassenen van jongeren en vice versa.

Voor het jeugdwerk kijken we de komende jaren meer naar de **omgeving**. We willen zoeken naar samenwerking met andere soortgelijke kerkelijke gemeenten zodat jongeren meer gelovige jongeren ontmoeten.

Daarnaast willen we in het jeugdwerk aandacht schenken aan grote maatschappelijke thema's en willen we jongeren handvatten geven om hun plaats als christen in de **samenleving** in te nemen.

Missionair werk & Toerusting

Een gezonde gemeente is een gezonden gemeente. Het is daarom belangrijk om het geloofsgesprek binnen de gemeente te voeren en ons te bezinnen op 'hoe sta ik als christen in deze wereld?', om zo toegerust te worden om onze plek in de maatschappij in te nemen en waar dat kan te getuigen in woord en daad.

Missionair - Buiten de gemeente

In het dorp Emst wonen ruim 3000 inwoners. We hebben een Goede Boodschap te delen met veel mede-dorpsgenoten!

Dit doen we al door het mooie werk onder leiding van de Evangelisatie- en Toerustingscommissie. Denk aan de Volkskerstzang, de Paas- en Kerstkaarten voor het hele dorp, het Pinksterpad, de Goed NieuwsClub, de VakantieBijbelWeek en meer.

Ons verlangen voor het dorp is ook dat de Alpha-cursus breed onder de aandacht komt in heel Emst. En dat iedere Emstenaar die er voor open staat een Bijbel van ons kan krijgen met daarbij hulp in het begrijpen van Gods Woord.

Tevens willen we de gemeente volop stimuleren om met gebed en financiële steun betrokken te zijn bij de zending, waarbij we als Deelgenotengemeente participeren in een langlopend project van de GZB.

Toerusten van de gemeente

Ons verlangen is dat de gemeente toegerust wordt. Deze toerusting bestrijkt vooral de volgende drie gebieden:

Geloofsinhoud: om te kunnen getuigen en opvoeden is het belangrijk om te weten wat we geloven. Meer bewustwording leidt tot verwondering en diepgang.

Geloofsopvoeding: er zijn bij de (jonge) gezinnen in onze gemeente vragen hoe je het geloof kunt delen met kinderen en jongeren. We willen hen toerusten en met hen bijbelstudies houden rondom geloofsopvoeding, het huwelijk, de doop, mediagebruik etc.

Christen en getuige zijn in onze maatschappij: naast zelf geloven en het geloof delen in het gezin, verlangen we ook om te leven uit het geloof. We zien de noodzaak van bezinning en toerusting rond thema's als: hoe ben je getuige van het Evangelie in je dagelijks leven, wat houdt christen zijn in je werk in?

De komende jaren hopen we meerdere activiteiten te organiseren op bovenstaande gebieden. Daarbij kunnen gemeenteleden onderling in gesprek gaan of veel opsteken van een deskundige.

Ons verlangen is dat we als gehele gemeente toegerust worden tot een getuigende levensstijl, zodat we 'jaloersmakende' christenen zijn voor onze omgeving. Dat we door onze houding en daden Gods genade laten zien.

Bouwen aan één gemeente

De onderlinge liefde in de gemeente is niet alleen iets moois, maar ook een gebod van Jezus zelf. Er gaat een getuigenis vanuit voor anderen.

Het is daarom belangrijk om elkaar als gehele gemeente regelmatig te ontmoeten. Denk aan het koffiedrinken na de dienst, de verenigingen, actiedagen, preekbesprekingen en de opening van het winterwerk.

Elk gemeentelid heeft prachtige gaven ontvangen van God om in te zetten in Zijn Koninkrijk. Ons verlangen is dat elk gemeentelid een taak in de gemeente heeft. We willen van zoveel mogelijk gemeenteleden de talenten inventariseren om zo de gemeente te betrekken bij de vele taken die er zijn.

Johannes 13:34-35

Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent; als u liefde onder elkaar hebt.

Kerkrentmeesterschap

Rentmeesterschap betekent zorg dragen voor en het goed beheren van alle materiële zaken. Het beheer richt zich op de instandhouding van de Hervormde gemeente in Emst, waarbij het uitdragen van Gods Woord in kerk en maatschappij voorop staat. Het college van kerkrentmeesters neemt het voortouw om voor de nodige financiële middelen te zorgen om deze opdracht mogelijk te maken. Daarnaast draagt het de zorg over de roerende en onroerende zaken van de gemeente en de ledenadministratie van de gemeente.

Financieel

Het is de taak van de gehele gemeente om de erediensten in stand te houden, maar ook het jeugdwerk, de catechisaties, de VakantieBijbelweek, het ouderenpastoraat en veel ander belangrijk werk. Als college van kerkrentmeesters willen we hiervoor graag een goed sluitende begroting kunnen opstellen. Waarbij we het tegelijk, met psalm 127:1, van de zegen van de Heere verwachten.

Als college, en als gemeente, staan we voor grote uitdagingen in deze tijd. De ontwikkelingen gaan snel op het gebied van het opwekken, het opslaan en het slim verbruiken van energie. Tegelijkertijd is gas en energie duurder geworden en het lijkt erop dat dit eerder nog duurder dan goedkoper zal worden. Voor ons is het een uitdaging om de komende jaren te kijken hoe we de uitgaven aan energie kunnen verminderen en de gebouwen (en de techniek die daarmee samenhangt) te verbeteren op korte maar juist ook op langere termijn. Samen met het jaarlijks onderhoud is dit een belangrijk aandachtsgebied. Een goed voorbeeld van verduurzaming is het project om zonnepanelen te plaatsen op het dak van De Hoeksteen.

Techniek

Aangezien systemen steeds specifiekere worden, wordt er veel (en steeds meer) kennis vereist. We hopen dan

ook bepaalde taken uit te kunnen besteden aan gemeentelieden die over specifieke deskundigheid beschikken.

Bijvoorbeeld met hulp van de Commissie van Bijstand en het TechniekTeam, maar ook professionals vanuit het bedrijfsleven. Zo willen we de komende jaren de techniek van de kerk en De Hoeksteen updaten; dit betreft het geluid maar ook bijvoorbeeld het verwarmen van de gebouwen en de luchtcirculatie in de gebouwen.

Ruimte

Wij zijn dankbaar dat de gemeente groeit; tegelijkertijd brengt ook dit weer uitdagingen met zich mee. Op een reguliere zondagmorgen zijn er weinig lege zitplekken in de kerkzaal. Daarbij zijn er op dit moment tijdens de diensten veel kinderen in de oppasruimtes die binnen afzienbare tijd ook de gehele dienst zullen gaan bijwonen. Dit betekent dat er meer zitplekken nodig zullen zijn. Het College van Kerkrentmeesters bezint zich op een oplossing voor een 'te' volle kerkzaal in de nabije toekomst. De overige ruimtes in De Hoeksteen geven voor nu een passende plek voor de diverse activiteiten zoals de oppas, clubs, catechesegroepen of de bibliotheek. Gezien de leeftijdsopbouw van de gemeente houden we de komende jaren in de gaten of er maatregelen qua ruimtes nodig zijn.

Psalm 127:1

Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.

Communicatie en PR

De Schepper heeft ons de gave van het communiceren gegeven. Ons verlangen is dat de communicatie in de gemeente opbouwend, liefdevol en respectvol is. Dit ondersteunt de onderlinge verbondenheid. De kerkenraad streeft naar zo veel mogelijk transparantie als het om algemene zaken en beleid gaat (informatie, uitleg) en zo strikt mogelijke vertrouwelijkheid als het om persoonlijke dingen gaat. Dit geeft zowel duidelijkheid als veiligheid.

Persoonlijk contact

Persoonlijke (fysieke) ontmoeting is cruciaal voor het gemeente-zijn. Elkaar ontmoeten (naast de kerkdienst als belangrijkste samenkomst) geeft verbinding. De komende jaren zal dit gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Hierbij kan worden gedacht aan koffiedrinken na de dienst of samen eten, maar ook meer inhoudelijke ontmoetingen rond een thema (bijvoorbeeld een gemeenteavond) waarbij we het onderling gesprek willen stimuleren. Zie hiervoor ook de hoofdstukken 'Pastoraat' en 'Missionair werk & toerusting'.

Diverse kanalen

Via verschillende kanalen delen we informatie met elkaar. De website, de app Scipio, de kerkbode en de nieuwsbrief zijn onze belangrijkste middelen.

De komende jaren zullen we deze middelen intensiever en zo optimaal mogelijk gebruiken. Ook zullen we een scherper onderscheid gaan maken tussen externe en interne boodschappen. De website is vooral extern bedoeld, Scipio (inclusief digitale kerkbode) en nieuwsbrief zijn intern, de papieren Veluwse kerkbode is zowel extern als intern.

We zijn dankbaar voor al deze mogelijkheden, die al breed gewaardeerd worden in de gemeente. Vooral de

nieuwsbrief heeft een eigen plek gekregen. Het is te overwegen om deze eens per 2 weken te gaan uitbrengen (op papier en digitaal).

De app Scipio willen we nog meer onder de aandacht van de gemeente brengen. Tenslotte is er voor nieuwe leden een welkomstfolder beschikbaar om hen wegwijs te maken in onze gemeente.

Uitleggen van en meenemen in beleid

De komende tijd wil de kerkenraad veel aandacht geven aan uitleg van beleid en toerusting van de gemeente. Het wordt steeds belangrijker om de gemeente compleet en helder te informeren en mee te nemen in beleidsontwikkelingen.

Beleid maken en vastleggen voor nu en de toekomst geeft rust en duidelijkheid, zowel voor de kerkenraad als voor de gemeente. Open gespreksavonden en vragenlijsten kunnen middelen zijn om de gemeente volop te 'horen', zoals de kerkorde dit noemt.

Communicatie is tweerichtingsverkeer: met elkaar als gemeente en kerkenraad meedenken, meeleven en meedoen. Mails en brieven van gemeenteleden aan de kerkenraad worden zo zorgvuldig mogelijk beantwoord. Zo doen we recht aan elkaar.

Spreuken 16:20

Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden, en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig is hij.

Mattheüs 28:18-20

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.

Amen.