

INFORMATIEFOLDER VOOR GASTEN



Hartelijk welkom in onze gemeente!

Graag vertellen we u in het kort iets over onze kerk.

Kerkgebouw, geschiedenis

Het dorp Emst is eigenlijk pas echt een dorp geworden toen in 1866 de eerste kerk werd gebouwd op deze plek. Twee jaar later kreeg onze gemeente in ds. A.A. Sels haar eerste predikant. In januari 1930 werd het kerkgebouw door brand verwoest. In december van dat jaar werd het nieuwe (huidige) kerkgebouw in gebruik genomen.

In 1999 is de kerk uitgebreid met een zij-vleugel met 50 zitplaatsen. In 2003 is zowel de kerkruimte als het orgel zeer grondig gerenoveerd. De paneeldeuren zijn weer in oude staat hersteld en er zijn o.a. kroonluchters in gebruik genomen.

Orgel

Het orgel in het eerste kerkgebouw werd gebouwd door H.J. v.d. Molen uit Steenwijk. Na de brand in 1930 is hoogstwaarschijnlijk een harmonium gebruikt, totdat in 1938 de firma Reil uit Heerde een pijporgel bouwde. In 1961 werd door dezelfde firma het huidige orgel gebouwd. Het orgel werd in 2003 grondig gerestaureerd en met 1 register uitgebreid.

Wat geloven wij?

Zondags luidt de kerkklok, een teken dat iedereen welkom is om de diensten mee te maken. In een kerkdienst wordt gezongen, gebeden en geluisterd naar een preek.

Een van de meest kernachtige teksten uit de Bijbel is: 'Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft'.

Wij geloven dat we als mensen niet aan Gods oorspronkelijke doel, dat Hij bij de schepping met ons had, beantwoorden; dat we zondigen. Wij geloven ook dat Jezus Christus op aarde kwam om voor zondige mensen de straf op de zonde te dragen en te herstellen wat totaal fout ging; en dat iedereen die zijn zonden belijdt en gelooft in het offer dat Jezus bracht, behouden wordt. Wij geloven dat mensen door het geloof in Jezus echt tot hun bestemming, hun doel komen en zodoende echt geluk zullen vinden. Voor altijd!

Dit is het Evangelie (blijde boodschap). En omdat wij deze boodschap namens God willen doorgeven aan iedereen die het maar horen wil, bent u en ben jij van harte welkom in onze diensten en bij andere activiteiten in onze kerk!

Onze gemeente maakt als Hervormde gemeente onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. We willen graag staan in de gereformeerde traditie en voelen ons verwant met de Gereformeerde Bond.

Activiteiten

Doordeweeks zijn er in onze gemeente veel activiteiten, zoals ouderenmiddagen, jeugdwerk, Bijbelstudiegroepen etc. De meeste activiteiten vinden plaats in het kerkelijk centrum De Hoeksteen, achter de kerk.

We ondersteunen diverse diaconale projecten, in Nederland en daarbuiten. Daarnaast vinden er verschillende vormen van evangelisatiewerk plaats, zoals een maandelijks Goed Nieuwsclub, Vakantie Bijbel Week (in de zomer), Op Weg cursus voor volwassenen etc. Wij leggen graag de boodschap van de Bijbel aan anderen uit.

Meer weten?

U kunt onze website bezoeken:
www.kerkemst.nl.

Ook kunt u contact zoeken met onze dominee:
predikant@kerkemst.nl 0578-661250 of de scribe, scribe@kerkemst.nl.

Fijn dat u bij ons op bezoek was. Graag tot ziens!